

### «Γεννήθηκε ο Χριστός»

(θόρυβος βημάτων)

**Αγγελιοφόρος του Βασιλιάς:** «Εσείς οι άνθρωποι της Ναζαρέτ! Ελάτε για να ακούσετε τη διαταγή του Βασιλιά! Θα γίνει μια απογραφή. Ο κάθε κάτοικος της χώρας θα πρέπει να γυρίσει στην πόλη που γεννήθηκε για να καταμετρηθεί. Μπορεί να μην σας αρέσει, αλλά πρέπει να υπακούσετε και να πάτε στην πόλη της καταγωγής σας. Και μετά την απογραφή, μπορείτε να γυρίσετε πίσω. Να υπακούσετε στον νόμο και να θυμάστε, ότι ο βασιλιάς είναι αυστηρός!»

Όλοι οι κάτοικοι της Ναζαρέτ το άκουσαν. Μερικοί στενοχωρήθηκαν επειδή έπρεπε να ταξιδέψουν. Ίσως η διαταγή του βασιλιά να μην ταίριαζε στο σχέδιό τους, αλλά σίγουρα ταίριαζε στο σχέδιο του Θεού.

Ακόμα κι η Μαρία κι ο Ιωσήφ έπρεπε να ετοιμαστούν για ένα μακρύ ταξίδι. Ο Ιωσήφ ήταν απόγονος του Βασιλιά Δαβίδ, και γι' αυτό έπρεπε να επιστρέψει στην Βηθλεέμ, την πόλη απ' όπου καταγόταν.

Τα ταξίδια μπορεί σήμερα να είναι ευχάριστα, αλλά όχι τότε, όταν κάποιος έπρεπε να περπατήσει περίπου 170 χλμ με τα πόδια!

Για τη Μαρία, το ταξίδι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, επειδή ήταν έγκυος. Ήδη ήξερε ότι θα γεννούσε το Γιο του Θεού, επειδή ένας άγγελος είχε έρθει για να της πει τα καλά νέα πρώτα σ' αυτήν και μετά στον Ιωσήφ.

Ο Χριστός, ο Γιος του Θεού θα γινόταν ο Σωτήρας του κόσμου – αυτό ήταν το υπέροχο σχέδιο του Θεού.

Το ταξίδι στην Βηθλεέμ έμοιαζε ατελείωτο. Ήδη βρίσκονταν στον δρόμο εδώ και πέντε μέρες. Η Μαρία και ο Ιωσήφ δεν το είχαν σχεδιάσει αυτό, αλλά ήταν μέρος του σχεδίου του Θεού και γι' αυτό εκείνοι έπρεπε να υπακούσουν.

Στην Βηθλεέμ απογοητεύτηκαν πολύ.

**Πανδοχέας:** «Δεν υπάρχει άδειο δωμάτιο. Όλα είναι πιασμένα. Να ρωτήσετε αλλού. Να φύγετε δεν υπάρχει χώρος εδώ για σας».

Όπου κι αν πήγαιναν, οι πόρτες ήταν κλειστές γι' αυτούς.

Τελικά, βρήκαν λίγο χώρο σε έναν στάβλο.

Ο στάβλος ήταν στο σχέδιο του Θεού.

Και εκεί, στη μέση της νύχτας, έγινε ένα θαύμα.

Γεννήθηκε ο Χριστός. Η Μαρία τον πήρε στην χέρια της, τον τύλιξε με πανιά και τον έβαλε να ξαπλώσει στην φάτνη, σε ένα παχνί απ' όπου έτρωγαν τα ζώα.

Το σχέδιο του Θεού είχε εκπληρωθεί.

Φαντάσου, ότι 700 χρόνια πριν συμβεί αυτό, ο Θεός είχε ήδη υποσχεθεί ότι ο Μεσσίας θα γεννιόταν στην Βηθλεέμ.

Ο Θεός αγαπούσε τόσο πολύ τον κόσμο, ώστε εκτέλεσε το σχέδιό Του κι έστειλε το Γιο Του να γεννηθεί ως άνθρωπος στη γη και να γίνει ο Σωτήρας μας.

**Άνθρωποι:** Αφηγητής, Αγγελιοφόρος του Βασιλιά, Πανδοχέας