

«Η πίστη στον Χριστό σώζει»

Το πλοίο άραξε στο λιμάνι της Νεάπολης, της σημερινής Καβάλας. Ο Παύλος και ο φίλος του, ο Σίλας, συνέχισαν το ταξίδι τους στη στεριά και πήγαν στους Φιλίππους.

Στην αγορά και σε όποιον δρόμο βρέθηκαν, έλεγαν ξανά και ξανά:

Παύλος: «Ο Θεός σε αγαπάει. Έστειλε το Γιο Του να γεννηθεί ως άνθρωπος.

Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς».

Η Λυδία πίστεψε με την καρδιά της κι άκουγε με χαρά τις διηγήσεις για τον Ιησού Χριστό. Άλλοι όμως θύμωσαν και φώναζαν:

Άνθρωπος: «Αυτοί δημιουργούν φασαρίες! Δεν θέλουμε να τους ακούμε. Διώξτε τους από εδώ!»

Τους πέταξαν και πέτρες. Ξαφνικά, όλο το πλήθος εξεγέρθηκε ενάντια στους απόστολους του Θεού. Θυμωμένοι άντρες έσκισαν τα ρούχα του Παύλου και του Σίλα και τους χτύπησαν. Οι πλάτες τους πονούσαν από τα χτυπήματα με τα ραβδιά. Μετά τους έριξαν σε ένα σκοτεινό, υγρό κελί στη φυλακή, όπου ο φύλακας κλείδωσε τα χέρια και τα πόδια τους με αλυσίδες. Πονούσε όλο το σώμα τους, οι πλάτες τους έκαιγαν από τον πόνο.

Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε ότι οι δύο φυλακισμένοι δεν άρχισαν να διαμαρτύρονται και να φωνάζουν: «Γιατί άφησε ο Θεός να συμβεί κάτι τέτοιο σε μας;» Αντίθετα, έψαλαν ύμνους στον Θεό στη μέση της νύχτας. Και τότε συνέβη: Ο Θεός τους βοήθησε στέλνοντας ένα δυνατό σεισμό. Οι αλυσίδες τους έπεσαν και οι πόρτες άνοιξαν διάπλατα. Ο φύλακας ξύπνησε από τον θόρυβο. Η πρώτη του σκέψη ήταν ότι οι φυλακισμένοι το είχαν όλοι σκάσει. Κι επειδή φοβήθηκε την τιμωρία από το αφεντικό του, θέλησε να βάλει ένα τέλος στη ζωή του. Πήρε το ξίφος του και...

Παύλος: «Περίμενε! Μην κάνεις κακό στον εαυτό σου. Είμαστε όλοι εδώ».

Πραγματικά, κανείς δεν το είχε σκάσει. Τρέμοντας, ο δεσμοφύλακας έπεσε στα πόδια του Παύλου.

Δεσμοφύλακας: «Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ;»

Παύλος: «Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτε. Ο Χριστός τα έκανε όλα για σένα. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς».

Ήταν τόσο απλό. Ο δεσμοφύλακας πίστεψε και άλλαξε. Δεν χτύπησε ξανά τους φυλακισμένους, αλλά αντίθετα, τους έδωσε φαγητό και φρόντισε τις πληγές τους.

Το επόμενο πρωί, οι δικαστές έστειλαν αγγελιοφόρους στον δεσμοφύλακα και του είπαν να αφήσει αυτούς τους δύο άντρες ελεύθερους. Ήρθαν και οι ίδιοι και ζήτησαν συγγνώμη για την άσχημη συμπεριφορά τους απέναντι στον Παύλο και τον Σίλα. Μετά από αυτό, ο Παύλος και ο Σίλας ταξίδεψαν σε πολλά μέρη κι έλεγαν παντού το ίδιο:

Παύλος: «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς και θα έχεις αιώνια ζωή!»

Άνθρωποι: Αφηγητής, Παύλος, άνθρωπος, φύλακας